

Børn i Afrika



- i samarbejde med Folkekirkeens Nødhjælp
Nr. 2 September 2023 - 26. årgang



TAK FOR MAD

HØSTINDSAMLING 2023

I vores verden, hvor nogle mennesker sulter, mens andre har overskud, er 'tak for mad' en påmindelse om at værdsætte årets høst.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at stoppe sult og sikre retten til mad. Derfor opfordrer vi til at mindske madspild.

Del din taknemmelighed – og giv en gave til mennesker i nød!

HALVE RIS SER IKKE UD AF MEGET. MEN SELV 'KNÆKRIS',
DER NORMALT GÅR TIL SPILDE, HAR VÆRDI OG SKAL
BRUGES MED OMTANKE.

MOBILEPAY: 64 64 64

NETBANK/GIRO: Reg.: 4183

Konto: 605 2800 Mrk: Høst

NØDHJÆLP.DK/HØST



**FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP**
actalliance



KORT NYT

Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika

Opret et testamente og støt Børn i Afrika

For nylig modtog vi en arv fra et medlem, der havde oprettet et testamente hvori Børn i Afrika var nævnt.

Mange har ikke oprettet et testamente – har du? Du har mulighed for at oprette dit testamente nemt og gratis, når du påtænker **Børn i Afrika** i testamentet. Testamentet kan oprettes online hos virksomheden Dokument 24. Her svarer du på 12-15 spørgsmål, og når du donerer dele af eller hele din arv til **Børn i Afrika**, vil du få testamentet tilsendt gratis. Herefter skal det skrives under foran en notar eller to vittighedsvidner. Sammen med testamentet modtager du informationer om hvordan testamentet skrives under. Hvis du vil vide mere om oprettelse af testamente, så kontakt os, eller læs mere på hjemmesiden dokument24.dk/testamente/30-percent-reglen



Studietur 2023

Denne gang er vi 10 deltagere i alt – lige nok til at vi kan få gruppebilletter på flyene. Det bliver en lidt mere intim gruppe i forhold til tidligere og alle glæder sig. På programmet bliver bl.a. besøg hos de familier der er bygget huse til for nylig, samt selvfølgelig samvær med vores medarbejder Josephine og nogle dages safari i Murchison Falls nationalpark mod nord. Gruppen mødes 20. september i Sorgenfri..

Anbefaling af læseværdig bog om Uganda / Danmark

Køb eller lån Carolyne Kaddu Rasmussens bog "Hovedet i himlen og fødderne på jorden". Den er morsom og giver et fint perspektiv på det med at flytte fra en afrikansk kultur til en helt anden her i Danmark. Bogen koster ca. 250 kr, men kan også lyttes til i en af de app's der findes til formålet.



I dette nummer

kan du bl.a. læse hvordan det er når en ung studerende får chancen for et studieophold i Uganda - læs Freja Gjør's artikel s. 6-7. Endvidere fotoreportage fra vores 25-års jubilæumsfest s. 4-5. Nyt fra Masomo s. 12-13 og ikke mindst indkaldelse til årets generalforsamling s. 10. Nyt husbyggeprojekt introduceres på bagsiden!

Glæd dig til **næste nummer** af bladet i nov/dec, hvor vi har en artikel om en helt anderledes måde at opleve Uganda på, nemlig på cykeltur med telt! Artikel af Rikke Abild der skriver om turen og som i dette øjeblik stadig cykler i Afrika.



Generalforsamling 2023

afholdes mandag d. 30. oktober kl. 19 i Vangede kirkes lokaler. Se nærmere s. 12.

Giv en gave til Børn i Afrika og få skattefradrag

Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg./kontonr: 2348 5906851158 eller MobilePay 410067

Masomo - støtte til handicappede, medicin, skolegang, møbler: Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. "kont" for kontingent eller blot "gave" og dit BiA-nr., telefonnummer eller CPR-nr. i teksten.



Børn i Afrika - 25 år

Lørdag d. 29. april fejrede vi vores 25-års jubilæum ved et festligt arrangement i Vangede kirkes lokaler.

Godt besøgt

Dagen før blev der produceret mad i lange baner: afrikansk bønnegryde – en smagfuld vegetarret samt kager i lange baner. Da vi ikke havde bedt om tilmeldinger på forhånd, var det svært at vide hvor meget der skulle produceres. Vi var optimistiske og kæmpestore gryder blev taget i brug. Købmanden i Vangede havde sørget for store flotte kassava (rodfrugter) til brug i bønnegryden. Flotte borde blev dækket i lokalerne og alt blev gjort klar til den store dag.

Dagen oprandt og vi blev ikke skuffede. Ca 75 gæster (medlemmer og andre) fandt vej til kirken. Maden rakte til alle interesserede og kun lidt blev til overs. Masomo havde stillet bod op i forhallen med alverdens ting og sager fra Uganda og andre afrikanske lande – der var godt gang i salget, hvor overskuddet går til Masomos arbejde i Uganda.

Besøg af Carolyne Kaddu Rasmussen

Vi havde inviteret Carolyne Kaddu Rasmussen til at holde foredrag. Carolyne er fra Uganda og mor til skuespilleren Melvin Kaduza – kendt fra bl.a. TV2-serierne "Sunday" og "Helt sort" (hvor mor og søn spiller sammen). Carolyne er meget morsom og gav blandt andet eksempler på de kulturforskelle, der giver sjove episoder, når man som hende ankommer fra Afrika til Danmark for år tilbage. I øvrigt tog hun udgangspunkt i sin bog "Hovedet i himlen og fødderne på jorden" (Lindhardt og Ringhoff 2022) og foredraget blev ledsaget af fine billeder på skærmen. Efterfølgende solgte og signerede Carolyne Kaddu Rasmussen sin bog.

Endnu 25 år

Alt i alt var det en hyggelig og livlig eftermiddag; gensyn med mange kendte ansigter fra tiden der er gået og med god snak blandt deltagerne. Vi ser frem til endnu 25 år til glæde for børn i Uganda!





Uganda – fra et andet perspektiv



Fra venstre; Mig, Mathilde og Abbey

Jeg hedder Freja Gjø, jeg er 27 år gammel og i marts var jeg 3 uger i Kampala, Uganda med CBS for at undersøge privat iværksætteri.

Mit førstehåndssindtryk

Førstehåndssindtrykket af Uganda er at det er et utrolig grønt land. Jeg havde ikke forestillet mig noget bestemt, men blev alligevel overrasket. Jeg har på min tur set frugttræer jeg aldrig havde set før og smagt frugter jeg aldrig før havde smagt fx jackfruit. Man kommer meget hurtigt til at skille sig ud. Man er meget hvid og selv hvis man dækkede sig helt til ville håret stadig afsløre det. Det gør at mange mennesker kigger og nogle også vover at røre ved dig. Det skulle jeg lige vænne mig til, i starten var det lidt ubehageligt, men man opdager hurtigt at Uganda har et utrolig åbent og hjælpsomt folkefærd. Mere om det senere. Derudover er kaos noget af det første man oplever. I starten kan man slet ikke finde hoved og hale i det hele, og det er jeg stadig ikke lykkes med, men man begynder at kunne se mønstre og normer. Sidst men ikke mindst opdager man hurtigt at Uganda engang var et Engelsk protektorat. Det kommer til udtryk på mange måder, hvoraf de første man opdager, er at de taler engelsk, de kører i den 'forkerte' side af vejen og de har mange vestlige navne.

Iværksætteri

Uganda har en fantastisk kultur for iværksætteri. I og med at en stor del af deres økonomi kommer fra den uformelle sektor og de fleste bruger mobil-penge fremfor banker og pengeinstitutter, er det helt normalt at starte sin egen lille virksomhed. Det foregår utrolig tit med at købe alt fra vindruer til vinduesviskere i en butik og derefter bruge dagen på at forsøge at sælge det på gaden. Det er så stor en del af kulturen at vi flere gange har måttet forklare de lokale studerende at selv om det lyder lovende at en mango sælges for 10 gange mere i Danmark betyder det ikke at de ville kunne komme til Danmark og sælge mango.

Man kan slet ikke forestille sig hvor meget salg der foregår fra menneske til menneske uden fysiske eller officielle rammer. Det resulterer i et kaos jeg er kommet til at elske! Jeg har tit følt at jeg måtte se ud som et barn med store runde øjne når jeg bevægede mig rundt. Hver gang man bevæger sig rundt, er det som et marked i syden, men uden egentlige boder. Hvor end man kigger hen prøver nogen at sælge dig mango eller smykker eller de bukser de lige står med (og hver gang tænker jeg, du skulle da være ufattelig heldig hvis de lige passer mig). Og de er ikke blege for at råbe dig an, enten på det lokale

sprog hvor Mzungu betyder hvidt menneske eller ved at kalde dig søster (og det har underholdningsværdi hver gang når man er så krid-hvid som jeg er) eller tage fat i dig. Selv i de mindre storcentre går folk rundt med deres varer der inkluderer både mel, smykker, nøgleringe, sko, tasker, sæbe osv. Det er fantastisk hvordan man kan tage på shoppe tur uden at bevæge sig. Tilmed kommer at langt de fleste bærer deres varer på hovedet, præcis som man forestiller sig hvis man tænker stereotypt afrikansk, det er en beundringsværdig balancekunst.

CBS i Danmark og Uganda

På CBS er det to danske professorer og en professor fra Uganda der underviser i faget. Vi havde hjemmefra haft forelæsnings- og gruppearbejde for at forberede os på turen og have en baggrundsviden om Uganda. Det handlede blandt andet om iværksætteri, men også historie og politisk historie om Uganda. Desuden var der stort fokus på interkulturelt samarbejde og hvordan man bedst undgår konflikter og fremmer arbejdet.

Med CBS har vi arbejdet sammen med Makerere University Business School (MUBS) og i grupper af to studerende fra CBS og to studerende fra MUBS har vi har lavet projektarbejde med iværksætteri som det overordnede emne. Det var utrolig sjovt at møde og arbejde sammen med lokale. Noget af det første vi blev spurgt om var hvilken klan vi kom fra, da Uganda har 58 klaner og det er en vigtig del af kulturen. Det var en kæmpe hjælp at have nogen at spørge til råds og sjovt at arbejde sammen med nogen med så forskellig en kulturel baggrund fra vores egen. De første dage havde vi forelæsnings- og gruppearbejde på den lokale campus som blandt andet faciliterede forventningsafstemning og interkulturelt samarbejde i grupperne. Her snakkede vi for eksempel rigtig meget om tid og Mathilde og jeg fik sagt at de fx skulle sige "Klokken 8, og det betyder jo klokken 10".

Underemner i grupperne

Inden for iværksætteri har de enkelte grupper, vi var ti i alt, selv valgt underemner og område at foretage vores interviews i. I min gruppe bestående af Mathilde, min veninde fra Danmark og Abbey og Agnes fra MUBS valgte vi at fokusere på kvindelige iværksættere. Andre grupper havde fokus på socialt iværksætteri, unge iværksættere etc. (Man kan se emnerne, grupperne og billeder fra interview-dagene på fagets instagram konto: https://www.instagram.com/cbs_mubs_uganda/) Mens mange af de andre grupper valgte forskellige markeder rundt omkring i byen til deres interviews, valgte vi hvad der kaldes en "mall" -et meget lille shopping center. Både i gruppearbejdet

med de lokale og i vores udførelse af interviews blev det igen meget tydeligt hvor hjælpsomme de er i Uganda. Foruden at vi tit fik hjælp til at krydse vejen i starten (man kunne nok se vi så lidt nervøse ud), mindede Abbey og Agnes os tit om at bruge solcreme (efter at vi havde forklaret dem hvad der sker med hvide mennesker hvis de ikke beskytter sig mod solen) og i vores interview dage blev vi tit spurgt hvad vi ledte efter eller om vi skulle bruge hjælp.

Sociale arrangementer

CBS havde under turen planlagt forskellige sociale arrangementer og det ene af dem var et besøg på Ndere Cultural Center. Her har en gruppe dansere studeret og lært landets forskellige danse. Så vidt jeg har forstået har hver af de 58 klaner deres egen dans og til dels deres egen kultur i forhold til ting de siger, bryllupstraditioner etc. Det var en imponerende forestilling af et hav af forskellige danse og lokale klædedragter og trommer. På et tidspunkt trommede de så vildt at jeg troede en helikopter fløj tæt hen over os. Foruden at det var en stor oplevelse i sig selv fik vi her også et indtryk i Ugandas urolige fortid. Til stede i publikum var nemlig en general og han havde ønsket en speciel dans fra en region der ikke var hans egen. Det påtalte konferencieren og fortalte at det ikke havde været muligt for bare 20 år siden. Dansen var i øvrigt meget imponerende og involverede at hver danser balancerede op til 10 lerkrukker på hovedet.

Showet sluttede med at de sagde at hvis man ikke dansede så støttede man krig, og så måtte alle jo op og danse.

Weekenderne og eftermiddagene havde vi fri til selv at opleve Uganda. Vi var derfor både på tur i sumpen af Victoria søen for at se en shoebill stork (træskonæb på dansk), et stort ønske for mig, ude og sejle på og svømme i, Nilen, ved Nilens udspring i Jinja og til en fodboldkamp da der var afrikansk champions league mens vi var afsted.

Safari og dyreliv

En stor del af holdet sluttede turen med safari i Murchison falls nationalpark. Det var en helt fantastisk oplevelse hvor vi både så elefanter, krokodiller, løver, antiloper, giraffer mm. Uganda har et ufatteligt rigt dyreliv. 9% af verdens pattedyr og 11% af verdens fuglearter kan findes i Uganda. På safari sejlede vi op ad Nilen og så krokodiller og flodheste og bunden af Murchison falls, verdens kraftigste vandfald. Vi tog også en tur op til toppen af vandfaldet hvor man kan blive gennemblødt af vandet i luften.

Vores sidste dag var en af dem jeg vil huske allerbedst. Vi startede dagen med at se Østafrikas største moske, som også har den eneste 360° udsigt over Kampala. Her hørte vi historier om de 7 bakker der danner Kampala, fx at Makerere Hill, som universitetet er opkaldt efter, er navngivet efter en larmende fugl fordi der altid var mange mennesker der.



I en landsby

Derefter var vi på besøg i en af de MUBS studerende, Abdus, landsby. Det var en kæmpe oplevelse og noget jeg hele turen havde følt jeg havde manglet uden rigtig at kunne sætte en finger på hvad det var. Her så vi hvordan han boede, mødte hans Djadja, bedstemor, på 96, mødte mændene som diskuterer 'business' over deres hjemmebryg og så en lokal dansertrup som har til formål at holde de unge ude af kriminalitet. Det var fantastisk at få en helt autentisk oplevelse efter at have været mest i centrum og den rige del af Kampala.

Refleksioner

Foruden oplevelser for livet er jeg kommet hjem med mange refleksioner og tanker. Tre står mere klart end resten; For det første er jeg imponeret over åbenheden og hvordan alle lever fredeligt med hinanden i et land med 5 kongeriger, 58 klaner og alle religioner man kan forestille sig. Der er så mange forskellige kulturer, sprog og normer og de er alle accepterede og anerkendte. For det andet er jeg imponeret over optimismen jeg har mødt. Som europæer er man mest skamfuld når det gælder kolonitiden, men jeg har kun hørt positive udtalelser fra de lokale. Ellers havde de ikke været så udviklet et land som de er i dag og det har givet dem mange muligheder siger de. Det samme gælder landets fremtid. På trods af at ekstrem fattigdom er mange menneskers hverdag, er der kun muligheder og potentiale for udvikling hvis man spørger de lokale. Det leder mig til min tredje og sidste refleksion. Vores forestillinger om lykke og det gode liv kan ikke anvendes i Uganda. Herhjemme kan vi godt komme til at tænke at folk der lever i ekstrem fattigdom må være ulykkelige, men som det optimistiske land de er, definerer de lykke helt anderledes end os. Børn der lever barfodede og i hullet tøj kan sagtens være glade. Det samme gælder mennesker der lever i små hytter og bruger dagene på at sælge på gaden. De værdsætter andre ting end vi gør herhjemme og det sætter gang i nogle tanker om at sætte pris på de små ting i livet og have mindre travlt med hele tiden at arbejde mod noget der er "bedre", men i stedet leve lidt i nuet.

Oplevelser for livet

Jeg har haft en hel fantastisk tur. Så fantastisk at jeg har svært ved at fortælle om den når folk spørger fordi jeg ikke kan vælge hvad jeg skal fortælle om, med alt det jeg har oplevet. Jeg er helt sikker på jeg skal tilbage til Uganda! Jeg overvejede sågar Børn i Afrika's studietur til oktober, men jeg må vente til den næste. Jeg kan kun anbefale Uganda. Vi blev hjemmefra advaret meget mod tyveri og usikkerhed, men jeg har på intet tidspunkt følt mig usikker og man skal bare bruge sin sunde fornuft præcis som hvis man tager til Barcelona eller Paris. Derudover er de lokale utrolig gæstfrie, hjælpsomme og interesserede og det er meget let at begå sig i et land hvor alle taler engelsk. Jeg, og flere andre fra holdet, begyndte allerede at glæde os til næste tur inden vi havde forladt landet.



TRÆPLANTNING I UGANDA

Træer trækker CO2 ud af luften og bønder ud af fattigdom

Rasmus Gravesen, Folkekirkens Nødhjælp Magasin 2023. Forkortet af Karsten Dam.

Sammen med partneren Ecotrust planter Folkekirkens Nødhjælp træer i Uganda for at bekæmpe klimaforandringer og styrke bøndernes indkomst. Det giver råd til både skolegang og mere jord.

Klimakompensation gennem træplantning giver bønder i Uganda bedre udbytte af deres afgrøder. Med markant stigning i indkomst kan bønderne betale deres børns skolegang, købe mere land og drømme om en fremtid ude af fattigdom

Bakkerne skræler sig i det bølgede landskab tæt på landsbyen Naburwa. Regnsæsonen har bragt den grønne farve i området frem, og gjort den røde lerjord glat. Træerne giver bakkerne en blød kontur. De få pletter af bar rødlig jord vidner om, at der stadig er steder, der har træernes skygge for varmen til gode. Træplantning i området begyndte kun for ti år siden, men allerede er de mange bønder, som har plantet flere tusinde træer nået langt.

"Før jeg begyndte at plante træerne, var mit land helt bart. Jeg hørte om, at det ville være bedre at plante træer på min jord blandt mine afgrøder," siger Lorna Khaintsa, som de seneste fem år har plantet 310 træer på sin jord. Det har givet hende en bedre indkomst, mens træerne indfanger omkring 527 tons CO2.

"Vi har fået flere afgrøder og en mere stabil indkomst. Alene vores årlige indtægt fra kaffe er steget fra 200.000 shillings (400kr., red.) til en million shillings (2.000kr., red.)," siger hun.

Lorna er én af de 860 bønder, der planter træer i Wanale-området omkring bjergene Elgon i det østlige Uganda. Tilsammen har bønderne siden 2012 plantet omkring 80.000 træer. Det har de gjort i samarbejde med den ugandiske organisation ECO trust, som støttes af Folkekirkens Nødhjælps klimakompensationer. Projektet giver bønder et årligt beløb for at plante og

vedligeholde træer. Træerne er samtidig med til at indfange CO2 og genplante skov i et område af Uganda, der indtil for nyligt næsten var ryddet for træer.

Femdobling af indtægt

Træer fyldte en stor del af Wanales flora indtil omkring år 1995, hvor træfældningen i området tog fart. De fleste træer blev fældet for at skaffe tømmer samt for at åbne op for flere landbrugsarealer. Den bare jord havde en voldsom negativ effekt på udbyttet fra afgrøder såsom kaffe, der har brug for skygge. Siden træerne er vokset frem igen, er indtægterne ligeledes vokset.

"Vi dyrker bønner, kaffe, bananer, passionsfrugt, yams og æbler, som vi sælger på markedet," siger Sulaina Namakoye, som på de syv år, hun har været del af projektet, har set sin indkomst femdoblet fra 600 kr. om året til 3.200 kr. om året.

"Med de ekstra penge, vi har tjent, har vi åbnet en lille kiosk i landsbyen, hvor vi kan sælge dagligvarer, som vi køber i storbyen. Vi kan betale skolegangen for vores fire børn. Vi har købt nogle køer, et spisebord til vores hjem og et lille solcelleanlæg til vores tag," fortsætter hun.

Familier planlægger deres fremtid

Organisationen ECO trust, som leder træplantningen, har en landsdækkende strategi for Uganda. Træplantning skal bidrage til højne biodiversiteten, indfange CO2 og begrænse kli-

"Folk er blevet gladede i vores landsby," lyder da fra 60-årige Siragi Wanyera, som har plantet 130 træer på sin grund.





Øverst til venstre: Passionsfrugt - slyngplante der typisk kan vokse under træerne.

Øverst til højre: Det var Sulaina Namakoyes idé at få sin familie til at plante træer. Hendes mand var oprindeligt imod det, men Sulaina fik ham overtalt. Nu planlægger de, hvornår de skal plante på og dyrke deres grund sammen.

Nederst: 79 pct. af de træer, der plantes, er oprindeligt fra Wanale. Nogle har været uddøde og vokser nu for første gang i Wanale igen. De resterende 21 pct. af træerne er naturaliseret, som er velegnede til at styrke biodiversiteten i området.

marelaterede naturkatastrofer samt at forbedre levevilkårene for de bønder, der planter træerne. For at opnå det får bønderne rådgivning i at planlægge, hvordan deres land kan dyrkes effektivt samt at strukturere deres egne mål og ambitioner.

”Vores drøm for fremtiden er, at vores børn får en uddannelse og at vi kan være fuldkommen økonomisk uafhængige og klare os med, hvad vi får fra vores land,” fortæller Solaina Namakoye. Hun har selv udarbejdet en firårsplan med delmål for, hvordan deres familie kan opnå deres mål.

Judith Nyiramugisha har som regional manager for ECO trust fulgt bøndernes udvikling de seneste tre år.

”Vi har set en forandring i bøndernes tankegang. De er åbne for at lære nye ting, mens deres levevilkårene er forbedrede. De planlægger alle deres egen fremtid nu. De plejede aldrig at have nogen visioner eller planer for fremtiden. Ikke engang morgendagen blev planlagt. Nu har de fireårsplaner og drømme for fremtiden,” siger hun.

Fakta

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med den ugandiske organisation ECO trust om at plante træer som klimakompensation i Uganda.

Træerne sikrer både indbyggere og deres afgrøder mod naturkatastrofer såsom jordskred, hvilke er blevet mindre hyppige i de områder, hvor der plantes træer. Ligeledes skærmer træerne mod vind og hagl, som kan have en ødelæggende effekt på afgrøderne.

Træernes CO₂-optag udregnes på baggrund af træsorternes forventede højde og diameter. Pengene, som bønderne modtager årligt, udregnes ud fra, hvilke træer de planter, hvor mange og hvor på deres grund, de planter dem.

Hovedsageligt plantes der frugttræer som jackfruit, avokado og mangotræer samt østafrikansk mahogni, afrikanske kirsebærtræer, silkeeg, m.fl.

I november 2022 offentliggjorde Folkekirkens Nødhjælp en plan om at plante 280.000 træer i Uganda, der skal klimakompensere for alle år i Folkekirkens Nødhjælps 100 års historie.

HVORDAN GÅR DET I UGANDA ??

Det spørgsmål får jeg ofte, og det korte svar er, at det går skidt

Af *Jonna Kildebogaard, Masomo-projektet*

Det har været almindeligt blandt befolkningen med 3 måltider om dagen. De fattige får en kop majs-vælling kl. 10, lidt majsgrød og bønner (Posho and beens) omkring klokken 14 og det samme senere på aftenen.

De meget høje priser på fødevarer har betydet, at de fleste springer et eller flere måltider over. Befolkningen i mellemklassen, som typisk er handlende, klager også, for når der ikke er penge blandt folk, går omsætningen ned. Det er endnu værre, hvis man bliver syg. Der er ingen penge til at blive undersøgt og behandlet. Kun hvis der kommer støtte fra en sponser.

Under Corona nedlukningen var mange børn ikke i skole. En del skoler underviste elever, selv om det ikke var tilladt, men de tjente ikke hvad de plejede.

Det prøver alle skoler at rette op på nu. Skolepengene er steget voldsomt, men betaling for mad kan koste mere end skolepengene. Det betyder, at mange børn sidder i skolen hele dagen uden mad. Og værre endnu, mange børn er ikke i skole.

Voldelig adfærd

Det er forbudt at slå børnene. Først blev det forbudt for lærerne at slå pigerne, men nu gælder det også drengene. Da jeg besøgte de handicappede 10/9 2023, oplevede jeg en voldelig adfærd hos en familie, som bor i et af værelserne. Lige udenfor porten slog en mor sin datter voldsomt, og pigens græd og var utrøstelig. Jeg talte med Julius, formanden hos de handicappede, om hvad jeg oplevede. Dagen efter fortalte han, at de havde holdt møde, og de implicerede havde lovet at stoppe med at slå deres børn. De havde desuden skrevet under på, at slog de igen, ville politiet blive involveret. Dejligt at opleve at de tager affære.

Smertefuld tradition

En anden oplevelse påvirkede mig på en anden måde. For år tilbage fortalte en af vores ansatte om et barn som fik fjernet to friske hjørnetænder, fordi hun havde feber. En meget smertefuld tradition, hvor selv moderen græder.

Pludselig opdagede jeg, at Julius yngste datter havde fået fjernet 4 friske hjørnetænder. 2 i overmunden og 2 i undermunden. Operation skal beskytte børnene mod malaria og andre sygdomme, men sikke et traume at give sine børn. Det emne vil jeg arbejde videre med, når jeg snart er tilbage i Uganda.

Det er en tradition, som de ældste i familien nok ikke ønsker, at den yngre generation stopper. Og de yngre forældre er bange for at stoppe, for hvis der sker barnet noget, vil de føle skyld.

Kalangala og Ssesse Island

På øen Kalangala har der i mange år været den kultur, at fiskerne sejler rundt mellem øerne og for små penge har sex med unge fattige piger eller fattige kvinder.

Under corona epidemien var pigerne hjemme hos de fattige forældre. De var lette at overtale, og rigtig mange blev gravide.

På hovedøen Ssesse Island har M-Lisada fået et center for børn (se tidligere artikler), der ikke kan bo andre steder. Det er nu indrettet, så teenagemødre også kan bo med deres barn.

Stedet er godt kendt af bystyret, så hvis der sker noget uventet dårligt for beboerne, bliver M-Lisada ikke stillet til ansvar.

Udstødte piger

Der er flere helt unge piger, som får store underlivsskader under fødslen (Fistula). Bagefter kan de ikke styre vandladningen, og i nogle tilfælde heller ikke afføringen.

Pigerne bliver udstødte, og deres liv er meget trist. I Uganda er der 2 hospitaler, hvor man er specialister i at udføre de nødvendige operationer.

Det nærmeste hospital ligger i Masaka, kun en sejltur fra øen. Pigerne skal medbringe de nødvendige ting – et vandfad, bind, toiletsager - og betale for transport og mad under indlæggelsen.

På et tidspunkt var der 8 piger, som burde have den operation, men lige nu er der 3. Jeg håber at det bliver muligt at samle lidt penge ind, så pigerne kan få et normalt liv tilbage.

Præsidentens alder

Som et kuriosum er præsidentens fødselsdag og alder et kapitel for sig selv. I begyndelsen af september blev han hyldet med fødselsdagssang i radioen og stor officiel fest på airstrip'en i Kololo. På hjemmesiden står der, at han er født 14/8 1944. Han er altså 79 år – nu.

Befolkningen ved, at han fik flyttet sin alder 6–7 år baglæns, så han er reelt omkring 85 år - men i god form i forhold til sin alder. En avis lavede lidt sjovt med det forleden. Man mener, at mindst 10.000 mennesker har 2 datoer på fødselsdage. På billedet i avisen svarer folk, at den 2. dato var den dag, de var "born again".

Mødes med et smil

Det er ikke nemt at være ugander, men trods alle problemerne bliver man mødt med et smil og kan ikke gå forbi folk, uden at de spørger, hvordan man har det.

Tak til Jer der støtter Masomo - behovet er stort.



OM AT VÆRE FRIVILLIG DEN 12. AUGUST 2023

Jeg er glad for at have deltaget i de sessioner på det netop afholdte semester møde for de unge modtagere af støtte fra Børn i Afrika, hvor de delte deres viden om emnerne miljø og velgørenhed. Jeg er så imponeret over jeres initiativ med at opdrage miljøbevidste børn, og børn som føler et stort ansvar for at dele det lidt, de har. Det kan være noget så småt som et smil, men et smil kan helbrede en såret sjæl.

Hvad angår mig selv, var jeg stolt over at få lejlighed til at dele mine egne erfaringer med Børn i Afrika siden 2010. Her har frivillige i Danmark, som jeg ikke kender og måske aldrig kommer til at kende, bidraget til min uddannelse. Det mindste, jeg kan gøre for disse mennesker, er at tage dem med i mine daglige bønner. Jeg fik også lejlighed til at dele min akademiske rejse fra det tidspunkt, hvor Børn i Afrika tog mig under sine vinger, til nu hvor rejsen er afsluttet. Det har ikke været nemt, men med maksimal økonomisk og moralsk støtte fra Børn i Afrika gik det lettere.

Jeg må indrømme, at jeg nød at være sammen med børnene, og jeg ser min deltagelse, som det mindste jeg kan gøre til gengæld overfor Børn i Afrika. Jeg vil være mere end villig til at tilbyde min hjælp til jer når som helst, I måtte få behov for det. Jeg var imponeret over, at så mange børn ved sessionernes afslutning var blevet inspirerede til og lovede at arbejde på at blive bedre mennesker. Det var en velsignelse at lære de mange børn at kende. Jeg ser frem til flere af disse sessioner.

Med venlig hilsen
ANGECH GLORIA
(Gloria var med i The Pearls 2012)



**Indkaldelse til generalforsamling
mandag d. 30. oktober 2023 kl. 19.00**

Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte



**Efter mødet beretning
og billeder fra den
netop gennemførte
studietur**

*Kun medlemmer af foreningen, der
har betalt kontingent for 2023 er
adgangsberettigede. Kontingent kan
evt. betales samme aften.*

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6. Andre indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 16. oktober.
Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.
3 medlemmer er på valg.
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Resultatopgørelse for Børn i Afrika 01.01.2022-31.12.2022

Note	Indtægter	2022	2021	Udgifter	2022	2021
	Skolesponsorater	160.880	167.830	Skolesponsorater		
	Masomo	752.366	908.771	Sponsorater Bukoto School	11.218	1.751
	Blyantsprojekt	-	400	Pearl Choir Children Support	96.515	75.009
	Husbygningsprojekt	96.290	52.700	Sponsorater andre skoler	98.080	33.730
	Fonde	12.000	18.000	Projektudgifter	27.232	24.711
	Gaver og Gavebreve mv.	70.561	71.097	Masomo		
	Kontingenter	49.475	42.850	1 Aktivitet	1.036.399	621.976
	Tipstilskud	64.031	68.109	Projektudgifter	22.850	3.353
	Folkekirkens nødhjælp	10.000		Blyantsprojekt		
	INDTÆGTER I ALT	<u>1.215.603</u>	<u>1.329.757</u>	2 Aktivitet	38.832	22.276
				Projektudgifter	7.781	6.178
				Husbygningsprojekt		
				Aktivitet	37.448	96.490
				2 Projektudgifter	7.781	6.178
				Continuous Skills Program		
				Aktivitet	13.087	19.974
				2 Projekudgifter	3.890	3.089

Balance for Børn i Afrika pr. 31.12.2022

Note	Aktiver	2022	2021	Workshops		
	Beholdning DK			Aktivitet	40.103	
	Masomo konti	14.956	202.627	2 Projektudgifter	3.890	
	Øvr. Konti i DK inkl. Mpay	394.288	558.083	Madbidrag		
	I alt	<u>409.244</u>	<u>760.710</u>	2 Aktivitet	28.044	30.289
	Beholdning UG			Projektudgifter	3.890	3.089
	BIA beholdning UG	18.083	3.243	Administration Uganda		
	Studietur beholdning UG	5.123	5.123	2 Aktivitet	76.185	53.985
	Masomo beholdning UG	904	96.001	Administration Danmark		
	I alt	<u>24.110</u>	<u>104.367</u>	3 Administration	31.969	22.189
	Tilgodehavender			Tilsynsrejse	11.255	-
	Studietur	5.400	5.400	Medlemsblade	26.914	19.019
	I alt	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	Hjemmeside	23.964	
	AKTIVER I ALT	<u>438.754</u>	<u>870.477</u>	UDGIFTER I ALT	<u>1.647.327</u>	<u>1.043.285</u>
	Passiver			ÅRETS RESULTAT	-	<u>431.724</u>
	Egenkapital					<u>286.472</u>
4	Egenkapital primo	862.353	576.004			
	Årets resultat	- 431.724	286.472			
	I alt	<u>430.629</u>	<u>862.477</u>			
	Kreditorer					
	Revision (anslået)	8.125	8.000			
	I alt	<u>8.125</u>	<u>8.000</u>			
	PASSIVER I ALT	<u>438.754</u>	<u>870.477</u>			



Er du ikke medlem endnu?

Ved et medlemskab er du med til at sikre foreningens virke og som medlem vil du modtage foreningens medlemsblad, der udkommer 3 gange om året. To blade med posten og et blad online. Endvidere er du med til at sikre, at vi som organisation fortsat kan opretholde skattefradragsret for gaver og modtage tilskud fra tipsmidlerne.

Vi beder dig indbetale kontingent:
150,- kr. for enkeltmedlemmer og 225,- kr. for familier.
Overfør beløbet til reg./kontonr: 2348 5906851158
eller brug MobilePay 410067.
Anfør i felt til modtager:
Dit BiA- eller tlf.nr + KONT + efternavn

Kontingent 2023

Enkeltpersoner 150 kr.
Familier 225 kr.

Giv en gave til Børn i Afrikas arbejde - og få skattefradrag

BRUG NETBANK eller MOBILEPAY 410067

Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg./kontonr: 2348 5906851158

Masomo - støtte til handicappede, medicin, skolegang, møbler: Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. "kont" for kontingent eller blot "gave" og gerne BiA-nr. eller CPR-nr. i teksten. Har du skolesponsorat eller giver gaver er dit CPR-nr. nødvendigt for at **Børn i Afrika** kan indberette beløbet til Skat. Send i forbindelse med første indbetaling en mail med CPR-nr. og navn, adresse og tlf. til os på borniafrika@gmail.com (Hvis du ikke ønsker at skrive dit CPR-nr., så skriv dit navn og gerne fødselsdato på indbetalingen).

Vil du være med til at skabe håb for verdens fattigste og mennesker i nød og støtte Folkekirkens Nødhjælp, som er samarbejdspartner med Børn i Afrika, kan du sende din donation til bank/giro: 4183-605 2800 mrk. 500049 eller MobilePay 2020



BØRN I AFRIKA

Richard Mortensens Vej 170
DK-2300 København S

Tlf. +45 2990 5009

CVR: 2801 8754

ISSN: 1904-6308

www.borniafrika.dk

borniafrika@gmail.com

BESTYRELSE

Karsten Dam, formand - tlf. 2990 5009 - karstendam30@gmail.com

Birgitte Bech, næstformand - tlf. 2617 9710 - bech.birgitte@gmail.com

Asta Espedal, kasserer - tlf. 4220 1887 - astaespedal@gmail.com

Lars Ravn, bestyrelsesmedlem - tlf. 2488 9183 - larsravn62@gmail.com

Kristin Espedal, bestyrelsesmedlem - tlf. 6184 9693 - kristin@espedal.dk

Kathryn Tegner, bestyrelsesmedlem - tlf. 6133 8077 - kat.tegner@gmail.com

Elsa Tromborg, bestyrelsesmedlem - tlf. 2255 4017 - elsatrom@hotmail.com

Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo - tlf. 2536 9413 - jonna@kildebogaard.dk

Suppleant: Jan Kildebogaard

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam. Layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam.



BYG ET HUS
En anpart koster 850 kr.
Indbetal på bankkonto
2348-5906851158



2023A

Et hus til Dapholoza Kyotungire

Kyotungire er en 60 -årig hiv-positiv enke der bor med sine 2 børnebørn. De er forældrelose efter at deres far Ambrose Mugeru døde. Børnene er Rosetti og Annet – tvillinger på 10 år og skolesøgende. Familien bor i landsbyen Bikalabo i Rakai distriktet. Kyotungire var gift med Emmanuel Katakoba der døde i 2002. Deres levevilkår er meget dårlige, idet de bor i et lille faldefærdigt hus uden latrin og hvor det regner ind gennem huller i taget. De arbejder hårdt for at skaffe føde og nogle dage er der slet ingen måltider.



Øverste foto: To af de lokale repræsentanter fra kommunen sammen med Kyotungire og de to børn foran deres hus ved hjemmebesøget.

Foto til venstre: Soveværelset, hvor de tre overnatter.

Foto til højre: "Køkkenet" hvor maden tilberedes.



En særligt udsat gruppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller syge af AIDS/HIV. I Rakai-distriktet, hvor **Børn i Afrika** samarbejder med organisationen Racobao, har vi skaffet midler til nye huse til 31 familier. 40 anpart er tilstrækkelige til et solidt murstenshus med senge, vandtank, latrin m. bad og køkkenhalvtag (udendørs konstruktioner så man undgår ild og røg inde i huset).