

Børn i Afrika

Årsberetning for foreningsåret 2021-2022

Endelig kan vi sige at de turbulente år med covid og skolelukninger nu er overståede. Heldigvis og vi krydser fingre for at vi ikke får et bagslag med covid. Skolerne i Uganda er genåbnet i fuld udstrækning og må så kæmpe med det efterslæb der er blevet hvor nogle børn ikke var i skole i 2 år. Efterslæbet med blyantsprojektet har vi indhentet ved bl.a. at donere frokostmåltider til de mange skoler vi støtter. Dette hjalp med at få børnene retur til skolerne i februar 2022 – et måltid mad er bestemt ikke at foragte blandt Ugandas fattige børn.

Heller ikke en studietur i efteråret 2022 lod sig gennemføre, men vi regner stærkt med at arrangere en tur i efteråret 2023. Næstformand Birgitte Bech har heldigvis også kunnet genoptage sine årlige besøg i Uganda for at støtte op omkring Josephine. Det skete her i 4 uger i september og oktober, på programmet var bl.a.: rådgivning og dialog omkring fremtiden for the Pearls, gennemgang af skole- og uddannelsessponsorater, individuelle besøg og samtaler med 3 af de ugandiske bestyrelsesmedlemmer, møde med konsulent omkring registrering af Børn i Afrika/Children in Africa, besøg på skoler i Kaliro, Iganga og i Lyantonde, hvor børn og voksne viste resultater fra workshoppen "Waste management" (er beskrevet i sidste medlemsblad), planlægning af blyantsprojektet i 2023, møde med spejderne "Girl Guides of Uganda", deltagelse i et online møde med Sorgenfri Kirke m.m., samt mange og lange samtaler – omhandlende nye projekter, værdier og pædagogik - med vores medarbejder Josephine.

To gange har vi holdt bestyrelsesmøder med den ugandiske bestyrelse via online forbindelse. I Uganda skal organisationer registreres for at de kan arbejde i landet. Vi skulle i år genregistreres (vist nok hvert tredje år) og måtte hyre en konsulent for at få råd og vejledning omkring de ting der måske kunne kritiseres af regeringen (i parentes bemærkes at man fra regeringens side er bange for at nogle organisationer fra udlandet vil støtte modstanderne af Museveni styre). Konsulenten skrev en rapport med diverse anbefalinger og vi håber at kunne blive genregistreret snarest.

Julemarkedet i Sorgenfri Kirke 27. november sidste år gav et fint overskud til et byggeprojekt hos Børn i Afrika. Dette var på trods af at selve markedet blev aflyst (grundet covid) og afløst af salg i forbindelse med de kirkelige tjenester. Aidah på 74 år der bor med sine 4-årige tvillingebørnebørn har nu fået nyt hus med det sædvanlige praktiske indbo. I øvrigt er det glædeligt at Sorgenfri menighedsråd har besluttet at støtte os endnu engang her ved julemarkedet i 2022 (det er den 26. november). Også denne gang bliver det penge til en familie som Racobao har fundet frem. Det er til familien Tulinabo og Kicondo med deres to børn på 7 og 1 år. Tulinabo er handicappet og færdes kun på knæene – derfor har familien stort set ingen indkomst.

Ud over huset til Aidah fik vi solgt anparter til endnu et hus: enken Tereza på ca. 84 år der tager sig af to børnebørn (hvoraf den ene er handicappet). De fik et nyt hus i februar 2022.

Siden sidste års generalforsamling har vi udsendt 3 medlemsblade – to på papir og det seneste elektronisk. Vi havde lidt praktiske problemer med udsendelsen af det elektroniske blad og det kom derfor ud i to omgange.

Den nye hjemmeside blev lanceret i april, og vi håber den fremover vil give et godt "udbytte" i form af punktvisse indbetalinger mv.

Af foredrag har der været afholdt et i Blixen-klubben i Vallensbæk.

Igen i år har vi fået bevilget et beløb fra Magda og Erik Sterregaards fond, nemlig 13.000,- som hjælp til skolegang for 40 ca. børn i Kaliro-området.

Af **arbejdet i bestyrelsen** kan jeg i tilfældig rækkefølge nævne følgende stikord:

- Den nye hjemmeside og forskellige udfordringer ved opstarten
- Økonomi og hvordan vi kan skaffe flere medlemmer
- Josephines løn og bilen i Uganda
- Udfasning af støtten til Bukoto skolen og til The Pearls
- Eventuelt samarbejde med spejdere i Uganda.
- Masomos arbejde i Uganda
- Medlemsbladene

Fra **Masomo** er der følgende beretning:

Så kom alle børn i skole. Nogle børn rykkede op i klasser de ikke var egnede til, andre skulle rykke to klasser ned. 10 elever er startet på en videregående uddannelse som blandt andet sygeplejerske, laborant eller inden for syning og design. Tre er færdige på universitetet, og tre drenge, som ikke kunne fortsætte i skolen, er i gang med mekanikeruddannelsen.

Masomo brugte – og bruger stadig - mange penge på at uddele hjælpepakker med mad. Både i slummen og på øen Kalangala, og hos de handikappede og M-lisada blev der delt mere end 40 madrasser ud.

Heldigvis var det muligt at starte projekter. På Kalangala fik en kvindegruppe med 20 medlemmer, en båd og fiskenet. Da det blev forbudt at fiske i Victoriasøen, fik kvindegruppen penge til at yngle fisk i kasser. Det projekt ser fint ud.

Skolen i Bombo fik en solcelledreven vandpumpe, som leverer så meget vand at både skolen og ca 1000 indbyggere i området har rent drikkevand. En utrolig hjælp, både i forhold til sygdomme og til økonomien.

En skole i slummen var lukningstruet, da der ikke var toiletter til eleverne. En donation sidst på året reddede skolen, så børnene kunne starte januar 2022. Myndighederne har talt om, at skolen har de flotteste toiletter i hele området. Køkkenet på skolen var ubeskriveligt, men en donation rettede op på det, og skolen har nu et pænt køkken. Næste projekt til denne skole burde være flere skolemøbler.

En fattig skole nær Mpigi, som tidligere har fået støtte til nye toiletter, køkken, skolemøbler og tavler, fik endelig etableret solceller. Børnene kan nu få lys i klasselokalerne.

Børnehjemmet M-Lisada fik et akut problem, da kloaksystemet brød sammen. Hele området ved hjemmet var oversvømmet, og lugten generede naboerne. Børnene måtte væk fra hjemmet mens det hele blev repareret. Det var en stor og ret dyr omgang.

Hos de handikappede måtte gårdspladsen hæves, da den "flod", som ligger tæt ved deres værelser, oversvømmer området, når det regner. Bagefter opdagede de, at gulvene også måtte hæves, da der kom vand op nedefra når det regnede. Deres ejendele stod ude, mens værelserne blev repareret. To senge og madrasser blev stjålet, og andet blev ødelagt. Men nu er der tørt i værelserne – selv i regnvejr.

Jeg slutter som sædvanligt med at sige stor **tak** til en række personer. Først og fremmest en tak til alle vore medlemmer (i parentes bemærket har vi p.t. **410** medlemmer) der holder ved og som trofast betaler kontingent og donerer både pengegaver og køber anparter til de familier vi skriver om! Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. Tak til Josephine for veludført arbejde som altid. Tak til vore samarbejdspartnere - især Racobao og Folkekirkens Nødhjælp. Tak til de fonde der har ydet støtte i årets løb (Erik og Magda Sterregaards fond) og endelig en stor tak til Birte Lønborg-Jensen der står for vedligeholdelse af vores kartotek, holder styr på kontingenter, gaver og medlemsdatabasen.

Karsten Dam

Karsten Dam
Formand for **Børn i Afrika**